

HØJBY



Lokalnyheder for Højby-Lindvedområdet

Indlæg i Højby Nyt 2009 Nr. 3



Beskrivelse af Karen og Peder Hansens sølvbryllupsfest på "Vestergård" den 4. juli 1933

Af: Paul Georg Pedersen,

formand for Højby Lokallhistoriske Arkiv.

.Grethe Dam fortæller:

Jo man brugte i sandhed haverne: Her et særegent eksempel:

Selv om det var i de allerværdeste kriseår 1933-34, mærkede man i modsætning til min hjemegn, Koldingegnen, såre lidt for ikke at sige slet ikke krisen; her må have været gl. velstand på langt de fleste gårde. Derfor beholdt man også de store fester, hvor "skafferen" der fik det hele til at glide, var et specielt fynsk fænomen; een af hans mange opgaver var at byde gæsterne ind, en anden at få det hele pyntet op via blomster også fra vi naboer, der desuden pyntede alletiders æresporte, som regel flere.

I dette tilfælde gjaldt det sølvbryllup hos Karen og Peder Hansen, "Vestergård" med så mange gæster at der foruden alle vi unge piger fra gårdene der altid var lånt ud ved sådanne lejligheder var lejet 10 rigtige serveringsdamer fra Fyns Forsamlingshus, skaffer og kogekone havde besked på at vi unge skulle have lov at danse, når vi var færdige med den langvarige servering og ditto opvask og hvorfor skjule det: Vi vakte faktisk furor da vi sort-

hvide og danseglade dukkede op ved 01.30 tiden. Da havde alle ungersvændene konserveret og danset med de samme unge piger der jo ofte bare var naboens datter fra kl. 17.00- 01.30, nu kom der pludselig forstærkning. Ikke alle var lige glade. Trods konkurrencen til sølvbrudens 4 døtre var hun lige elskelig mod os, men Østergårds-konen, der skulle have sølvbryllup nogle måneder senere, "skulle i hvert fald ikke have sin eneste søn ledt i fristelse", så der fik skaffer og kogekone streng besked på at holde os beskæftiget hele natten.

- Ak ja!

Men hvor blev haven af i alt dette? Den kommer, den kommer! Kl. 2 spillede musikken op til Riberhus-march; med skaffer i spidsen, derpå musik, derpå sølvbrudepar og derpå alle vi andre marcherede vi fra det fint pyntede telt (blomster fra alle Højby-haver) ind gennem huset, ud på verrandaen ad alle de fint illuminerede gange, igen fra havedør op ad den brede midtergang der gennem en bred låge førte ud på sognevejen (bygaden) ind på den flot pyntede og illuminerede indkørsel og

igen ind at danse d.v.s. der var et par der ikke nåede det hele. Jeg havde som kavaler fået en høj flot gårdmandssøn fra nabosognet som jeg kendte fra mit år på Dalum Landbrugsskole, sådan!!! Det var fuldmåne, det var altsammen mere end festligt og pludselig fandt jeg mig selv i dyb omfavnelser og hvad dermed følger - for første og eneste gang i vort unge liv. Da jeg endelig kom hjem, kunne jeg gå ned i kostalden og hilse på, klæde om og gå i gang, et rigt minde rigere.

Dette er uddrag af en større beskrivelse om livet på "Nørrelund" samt ovenstående sølvbryllup på "Vestergård" og anlæggelse af Den Gamle Have i Allerup, skrevet af en 21-årig gymnastikpige, der i 1933-34 var ung pige på "Nørrelund" samtidig med at hun ledede gymnastikken i Højby.

HVAD SKER DER I HØJBY - LÆS DET I HØJBY NYT!